

DEVİRİMCİ İŞÇİ



SAVAŞ SUÇUNA ORTAK OLMA !

Körfez Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor. ABD ve müttelik uçakları her gün Irak'a tonlarca bomba yağdırıyorlar. Irak ise İsrail ve Suudi Arabistan'a füze atıyor. Amerika, tüm dünyayı kendi suçuna ortak etme politikasını kararlılıkla sürdürüyor, Basın yayın organlarını bu amaçla kullanıyor. Türk Hükümeti filen savaşa katılmış durumda. Özal savaşı fırsat bilerek kendi iktidarını pekiştiriyor. Kürdistan'ı boşaltıyor ve Irak'ın bazı bölgelerini işgale hazırlıyor.

On yıllardır dünyanın birçok bölgesini işgal eden, çeşitli bölgelerde savaş çıkartıp darbeler tezgahlayan ABD, Irak'ın Kuveyt'i işgali karşısında barış güvercini kesildi. Öte yandan Körfez Savaşı, Doğu Bloku'nun çözülmesi sırasında yüceltilen kapitalist sistemin gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. Ölüm makinalarını üretme ve pazarlama ile savaşa karar verme haklarını kendisine ait haklar olarak gören batı demokrasileri kendi halklarına sadece "barış isteme" ve "yürüme" özgürlüğünü tanıdığını, halkların başka haklara sahip olmadığını göstermiştir. Barış, demokrasi gibi kelimeleri dillerinden düşürmeyen batının demokrasi şampiyonları kendi hakları savaşa karşı olduğu halde Ortadoğu'yu kana bulama operasyonuna katılmaktan çekinmediler. Bununla da yetinmeyip savaş istemeyenleri suçladılar. Fransa barış gösterilerini yasak-larken Alman yönetimi savaş karşıtlarını Saddam'ı desteklemekle suçladı.

Yıllardır Saddam'ı besleyip silahlandırılanlar şimdi kalkıp barış isteyenleri suçlayabiliyorlar. Oysa herkes biliyorki, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede düzenlenen savaş karşıtı gösterilerin Saddam'ı desteklemek gibi bir amacı yok. Kendi televizyonlarını ABD borozanı haline getirenlerin, savaş haberlerine ABD lehine sansür uygulayanların, Irak'a kimyasal silah üretiminde kullanılan maddeleri satan tekellerle içli-dışlı olanların savaş karşıtlarını Saddamcılıkla suçlaması gülünç bir şeydir.

BU SAVAŞ KİMLERİN SAVAŞI

Körfez Savaşı, yayılmacı ve işgalci Irak yönetimiyle dünyaya hükmetmek isteyen ABD arasında

bir savaştır. Bush, Saddam'ı önce Kuveyt'in işgaline teşvik etmiş, ardından da işgali bahane ederek tüm dünyaya yeni bir düzen vermek için atağa kalkmıştır. SSCB'nin güç merkezi olmaktan çıkması üzerine rahatlayan ABD, Amerika kıtasına çekidüzen verdikten sonra Ortadoğu'ya yönelmiştir.

ABD'nin ve suç ortaklarının amacı Kuveyt halkını kurtarmak değil, Kuveyt Şeyhini yeniden iktidara getirerek petrol kaynakları üzerinde denetim kurmaktır. Daha önemlisi ABD, Kuveyt işgalini fırsat bilerek hem Ortadoğu hem de dünya üzerindeki politik ve askeri hegemonyasını pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bush, Irak'a karşı izledikleri politikayı, "Uluslararası hukukun korunması" olarak sunmaktadır. Uluslararası hukuku sistemli bir şekilde çiğneyen, uluslararası ilişkileri zor metodlarıyla düzene koymayı alışkanlık haline getiren Amerika'nın bu iddiasının hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Bunun yanısıra yine ABD'nin "savaştan başka çare kalmadı" şeklindeki açıklaması da doğru değildir ve dünya kamuoyunu savaşa ikna ve razı etmek için kullanılan bir propaganda malzemesidir. Eğer istenseydi

Körfez krizine savaşı bir çözüm bulunurdu. ABD, sadece Filistin sorunu barış görüşmelerine konu olacağı için değil, başka sebeplerle de barışı çözüme yanaşmamış ve süreci savaşa zorlamıştır. Savaşın kaçınılmaz olduğu iddiası bu nedenle doğru değildir.

Bu savaş, Saddam gibi bir diktatörü hedef göstererek emperyalizmin Ortadoğu halklarını

dize getirme, birbirine kırdırma savaşıdır. Bu savaş emperyalizmin teknik üstünlüğünü değil barbarlığını kanıtlayan bir savaştır.

Buna karşılık, Saddam'ın kendi hareketini "anti-emperyalizm" olarak sunması, inandırıcılığı olmayan bir iddiadır. Öte yandan, Irak'ın Körfez Savaşı'nı din ve ulus ağırlıklı bir çatışmaya dönüştürme girişiminin de geri tepecek bir silah olduğu anlaşılmaktadır.

ÖZAL SADDAMLAŞIYOR

Turgut Özal, krizi ve savaşı bahane ederek kendi iktidarını pekiştirmeye, Kürt ulusal muhalefeti, devrimci-demokratik güçleri ve işçi hareketini ezmeye yönelmiştir. Hükümetin tehditi, savaş korkusu gibi nedenlerle T.Kürdistanı'nda yaşayan Kürtler akın akın batıya göçetmektedirler. Saddam'ın kimyasal silah kullanarak elde ettiği sonucu, (Halepçe katliamı hatırlansın.) Özal tehdit ve korku politikası ile elde etmek istemiştir. Bu konuda büyük burjuva basını da Özal'a suç ortaklığı yapmıştır. Saddam'a özenen Özal, Bir yandan da Irak'ın bazı bölgelerini işgale hazırlanmaktadır.

Özal, İncirlik ve diğer üsleri ABD ile NATO uçaklarına bilerek ve isteyerek açmıştır. Bu üslerden kalkan uçaklar, 18 Ocak'tan bu yana Irak'ın kuzeyini bombalamaktadır. Özal ve hükümet Saddam'ın bu durumunu bahane ederek İncirlik ya da Diyarbakır'a füze atmasını istemekte ve beklemektedir. Bu taktik tutarsa kendilerince TC'nin Kuzey Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmesi için haklılık zemini yaratılmış olacaktır. İşte Özal'ın planı böylesine rezil bir plandır. Bu taktiğin başarılı olması halinde Türk ordusunun Irak'a girmesi yine de büyük bir ihtimaldir. Çünkü Türkiye, Ortadoğu haritasının yeniden çizilmesinde, bölgede "Amerikan Barışı"nın sağlanmasında ve Saddam'ın devrilmesi halinde Irak'ın ne olacağı konusunda Özal, söz sahibi olmak istemektedir. Bu amaçla TC, sadece T.Kürdistanı'nda değil Irak'ta da kan dökmeye hazırdır. Türkiye Özal yüzünden Ortadoğu'nun 2.İsrail'i olmuştur.

SAVAŞA VE SONUÇLARINA KARŞI MÜCADELE EDELİM

Geride yüzbinlerce ölü, yakılıp yıkılmış şehirler, köyler, tahrip edilmiş doğal çevre, yanan petrol kuyuları bırakacak olan Körfez Savaşı'na ve bu savaşın sonuçlarına karşı mücadele etmek bugün bir insanlık görevidir. Çapulcuların sınırsız saldırganlığına karşı, insanlığın tüm değerlerini hayasızca çiğneyen katillere ve uşaklarına karşı çok çeşitli biçimlerde tavır almadan insanlık onurunu korumak mümkün değildir.

Televizyon tekellerinin, bilgisayar savaşlarının, gelişmiş teknoloji ürünü bomba ve füzelerin, acı, kan ve gözyaşının yardımıyla halk-lara kabul ettirmeye çalışılan "Amerikan Barışı"na her alanda

direnelim. İnsanlık tarihinde yeni bir trajediye sebep olan Körfez Savaşı'na, bu savaşı yaratanların suçlarına ortak olmayalım. Savaşa ve sonuçlarına karşı mücadeleyi çeşitlendirerek ve güçlendirerek devam ettirelim .

Emperyalistler arasındaki paraya ve silaha dayalı muazzam dayanışmaya karşı, emekçiler ve halklar arasında sevgiye, paylaşmaya, yardımlaşmaya dayalı dayanışma faaliyetlerini yoğunlaştıralım.

Savaşa ilişkin haberlerdeki Amerikan sansürünü protesto edelim. Basını, televizyon ve radyoları tarafsız haber vermeye zorlayalım. Mektup, telefon, telgraf kampanyaları örgütleyelim.

Savaşın mali faturasının halklara ve emekçilere çıkarılmasına, savaş vergilerine, ordulara mali yardımlara karşı çıkalım.

Türk ve Kürt gençleri! Arap, Kürt ve İranlı kardeşlerinize silah çekmemek için, savaş suçlarına ortak olmamak için direnin, askere gitmeyin.

Tüm Türkiyeli ve Kürdistanlı işçiler, kadınlar, gençler! Konsoloslukların savaş haracı toplamasına izin vermeyin, katillere hiçbir şekilde yardımcı olmayın. Bankalardaki paranızın savaş için kullanılmasının önüne geçin.

Yüreği insanlıktan yana çarpan herkes! Ortadoğu halklarının acılarını paylaşın, onları barbarlara karşı yalnız bırakmayın, yaralıları, mültecilere, evsiz barksız kalanlara yardımcı olun, bu amaçla kampanyalar örgütleyin.

Şimdi savaşı ve savaş suçlularını lanetlemenin zamanıdır.

SAVAŞA SON-SAVAŞ DURDURULSUN

SAVAŞA HAYIR

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

KAHROLSUN EMPERYALİZM

23.1.1991