



Diyarbakır'da çatışma Devrimci Yol militanı Vahap Atılgan şehit oldu

11 Ekim 1982 günü, faşist cunta kuvvetlerinin saldırısına silahla karşı koyan devrimcilerden 2'si kuşatmayı yarmayı başardı. Çatışma sırasında 3 polis, bir asker ve bir bekçi yaralandı.



Cezaevinden kaçmayı başaran Turgay Erbay kaldığı evde alçakça katledildi



Devrimci Yol Ankara davasında idamla yargılanan Zafer Müctebaoğlu işkenceyle öldürüldü

Haber ve yazılan arka sayfada

Almanya'da hükümet değişikliği,
Türkiye'de anayasanın kabulü ve
görevlerimiz

Yazısı sayfa 3

Bonn'da hükümet değişikliği ve
getirdikleri

Yazısı sayfa 5

Protest gegen Militärjunta



Mit einer spektakulären Aktion, wegen „Störung der öffentlichen die das Rundherum, nämlich das Ordnung“ verurteilt wurden. Dar- Fußballspiel zwischen Austria-Wien über hinaus wurde von der Polizei und Galatasaray-Istanbul, in den gegen die acht Türken wegen Sach-

Devrimcilerin Viyana'daki Galatasaray-
Wien maçında yaptıkları gösteri Türkiye
Televizyonunda yayınlandı

Yazısı Sayfa 13



İstanbul Televizyonu:

“BURASI ÖZGÜR TÜRKİYE’NİN SESİ DEVİRİMCİ YOL DİRENİŞÇİLERİ SESLENİYOR”

● İstanbul'da Televizyon'dan “BURASI ÖZGÜR
TÜRKİYE’NİN SESİ, DEVİRİMCİ YOL DİRENİŞÇİLERİ
OLARAK SESLENİYORUZ”
şeklinde başlayan 10 dakikalık korsan
yayın yapıldı

● Anayasa oylamasından hemen önce yapılan
ve cuntanın engelleyemediği bu korsan yayın
duyulduğu semtlerde coşku yarattı

● 5 ve 6 kasım akşamları Televizyonun ana
haber bülteni tam başladığı sırada araya giren
yayın İstanbul'un bazı semtlerinden dinlendi

Askeri Faşist Cuntanın anayasasının oylamasından bir iki gün önce İstanbul Televizyonun-
dan korsan yayın yapıldı. 5 ve 6 Kasım 1982 günleri Televizyonun akşam 20.00 haberlerinde
spikerin haberi okumaya başlaması ile birlikte başlayan ve spikerin sesini bastırarak güce
olduğu bildirilen yayında, “Burası özgür Türkiye'nin sesi, burası Özgür Türkiye'nin sesi.
Sizlere özgürlükten ve bağımsızlıktan başka hiçbir şeyin daha değerli olamayacağına
inanarak Devrimci Yol Direnişçileri olarak sesleniyoruz.” denildi.

Devamı sayfa 2

"Burası Özgür Türkiye'nin sesi Devrimci Yol Direnişçileri sesleniyor"

5 ve 6 Kasım akşamları İstanbul'un bazı semtlerinden dinlenebilen ve 10 dakika süren yayının tam metni Devrimci İşçi'ye ulaşıp bulunmaktadır. Televizyon yayını bastırarak okunan mesaj aynen şöyledir:

Burası Özgür Türkiye'nin sesi. Burası Özgür Türkiye'nin sesi. Sizlere özgürlükten ve bağımsızlıktan başka hiçbir şeyin daha değerli olamayacağına inanan Devrimci Yol Direnişçileri olarak sesleniyoruz. Bugün Generaller Cuntası bizleri yok ettiğini iddia ediyor. Oysa dağlar da, kentlerde direnişçiler yaşıyor ve uzun bir mücadeleye hazırlanıyorlar. Biz onları ve sizin sesinizi. Sizi yok etmedikçe bizleri de yok edemezler ve sesimizi boğamazlar.

Amerikancı Askeri Faşist Diktatörlük üçüncü yılına girerken, alkışımıza kan kusturmaya devam ediyor. Yurdumuzu emperyalist ve yerli parabalalarının ağmaladığı bir serbest pazar, bir ahali ve işsizlik cehennemi haline getirdiler. Her tarafta cirit atan Amerikan Emperyalistleri, ATO'cular ve onların yerli Ünitelileri, köpekleri topraklarımızdan komşu halklara savaş hititleri yağdırmaktadırlar. Hermin geleceğini ilgilendiren her türlü karar kapalı kapılar ardında alınmakta ve bizlere süngü oryula onaylatılmaktadır. En meşhur Sendikal, demokratik ve sosyal hak ve özgürlüklerimiz gasp edilmiş, günlük yaşam hergünü yeni yasaklamalarla bizlere bir edilmiştir. Halkımızın en yit seçkin ve fedakar evlatları işçilerde, idam sehpalarında, operasyonlarda katledilmektedir. İkimiz, onbinlerce insanın gözüne tina alındığı, tutuklandığı devir hapishane haline getirilmiştir. İleri mahkemelerde göstermelik yıldırdım uygulamaları, cuntaların biçtiği kararlar infaz edilmektedir.

Bütün Bunlar Niçin ?

Emperyalistlerin ve tekellerin çıkarlarını korumak için. İşçilerin tüm emekçilerin sömürsüzlenirtilmek, özgürlük ve bağımsızlıklarını özlemlerini ve mücadelesini sağlamak için. Faşist generaller çetesi ve işkencecileri, köpekleri, padopolusların, Şah'ların, Ener Sedat'ların, Somoza'ların nlarını çok iyi bilmekteylerdir. İğün bu zulüm, halklarımıza karşı bütün yaptıklarının kendilerinden de günün geldiğinde hesabını sorulacağını bildikleri içindir. İlar bugün bunun korkusu ile şamaktadırlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, kendi halklarına vaş açan kanlı diktatörlerin, radıkları sonun, birgün kendileri için de gelmesini engelleyeceklerdir.

İŞÇİLER !

Üreten biziz, yöneten de biz oluyoruz. Cuntanın elimizden zorladığı sendikal hak ve özgürlükümüzü yeniden kazanmak için, emenlerin dayatmalarına, sıkınetim paşalarının yasaklamalarına, cunta çağı sendikacıların latmacalarına karşı çıkalım.

ÖYLÜLER, KÜÇÜK ÜRETİCİLER

İlların, çiftlik sahiplerinin, tefettüccarların ve bunlardan yana devlet güçlerinin, alımımızın karşılığını vermeyen, elindeki bile almaya kalkışan uygulamaya ve baskılarına karşı

çıkalım.

KÜRT EMEKÇİLERİ !

Cunta döneminde Diyarbakır Cezaevinde On'un üstünde Kürt direnişçisi katledildi. En yeni ve en açık ifadesini bu Kürt direnişçilerinin onurlu direnişinde bulan sizlerin, yüzyıllardır hertürlü baskıya karşı sürdürdüğünüz özgürlük mücadelesini, bizlerin faşizme karşı mücadelesiyle birleştirin. Gücümüze gücünüzü katın.

ÖĞRETMENLER, MEMURLAR, TEKNİK ELEMANLAR !

Cuntanın yıldırma uygulamalarına karşısında yılmayalım. Cuntanın aldatmaca ve baskılarına aler olmayalım. Her zaman halkımızdan yana tutum ve uygulamalar içinde olalım.

YURTSEVER ASKERLER, ASTSUBAYLAR, SUBAYLAR !

Halklarımıza, onların evlatlarına kurşun sıkmayalım, baskı uygulamayalım, Devrimci demokratik güçlere yardımcı olalım.

GENÇLER

Yanna, mutlu bir geleceğe ve bilime olan coşkulu inançlarımızla sömürsüz, eşitlikçi, özgür ve katılımcı bir toplumsal yaşam, bağımsız bir Türkiye için mücadele kararlılığımızı güçlendirelim. Cuntacıların bizleri, egemen sınıfların sessiz kulları yapmak için gündeme getirdiği yozlaştırıcı ve baskıcı uygulamaları boşa çıkaralım, bunlara teslim olmayalım karşı çıkalım.

AYDINLAR !

Halklarımıza ve dünya halklarına olan sevginiz ve sorumluluğunuz, bilime sanata olan inancınız gereği bugün yapılmakta olan insanlık, bilim ve sanat düşmanı tüm uygulamalar karşısında susmayınız. Faşist cuntanın kendi kanlı ve iğrenç yüzünü perdeleyen "demokrasilik" oyunlarını boşa çıkartınız. Baskılardan yılmayınız. Görünüz. İşitiniz. Konuşunuz ve yazınız. Tarihin ve halkların böylesi baskıcı dönemlerde onurlu direniş kavgası veren aydınları ölümsüzleştirdiğini ve taçlandırdığını asla unutmayınız.

HALKIMIZ !

Cuntanın fabrikada, tarlada, işyerinde, evde, sokakta günlük yaşantımıza yansıyan her türlü somut baskı uygulamalarını alaya alalım, bunlara dayanışma içinde karşı çıkalım, bunları boşa çıkartmaya çalışalım.

TUTUKEVLERİNDEKİ, CEZAEVLERİNDEKİ KARDEŞLERİMİZ

Sizler bugün cuntanın savaş tutaklısınız. Bizler ve halklarımız sizleri unutmadık. İçerdeki onurlu direnişiniz bizlerin mücadelesini kamçılıyor. Küba'da, Portekiz'de, İran'da, Nikaragua'da zindanlar nasıl yıkıldıysa Mamak'lar, Metris'ler, Diyarbakır'lar da öyle yıkılacaktır.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ YAKINLARI !

Her şeyden önce birbirlerinizle kenetlenin. Kocalarınızı, oğullarınızı, kızlarınızı, babalarınızı, annelerinizi içerde yalnız bırakmayın. Onlara desteğinizi güçlendiriniz, cezaevlerinde ki baskılara karşı birlikte mücadele edin.

DEVİRİMÇİLER, YURTSEVERLER, İLERİCİLER, HALKIMIZ !

Generaller cuntası iki yıldır emekçi halklarımıza karşı sürdürdüğü savaşın yasalarmı, bu savaşta kalıcılaştırmak için, bugün bizlere anayasa biçiminde zorla dayatmıştır. Onların Anayasaları da, ülkemizdeki faşizm de ancak devrimle yıkılabilir. **TEK YOL DEVRİM**'dir. Bunun için bizler kentlerde, kırlarda, cuntaya karşı, faşizme karşı, uzun süreli devrimci bir direniş savaşı için birleşmeli birlik olmalıyız.

Devrimci Yol Direnişçileri olarak, Cuntaya ve onun tüm Faşist karar ve uygulamalarına karşı sizleri, Birleşik Direniş Cephesi safında direniş mücadelesine çağırıyoruz.

Sizleri, referandum günü de Cuntayı onaylamadığınızı ve ona karşı mücadeleyi kararlılığımızla belirtmek için, Cuntaya ve onun anayasasına -hiç sandığa gitmeyecek yada Hayır oyu kullanarak- Hayır demeye çağırıyoruz.

Zafer halklarımızın birleşik direniş cephesiyle kazanılacaktır!

Tek yol devrim!

Yaşasın Devrimci Yol! Yaşasın Devrimci Yol! Yaşasın Devrimci Yol!

Yaşasın Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi!



Sanayi; İhracat ve Bankalar "Köşeyi" birlikte dönüyorlar

TÜRKİYE EKONOMİSİ



"Ekonomi iyiyeye gidiyor", "köşeyi dönüyoruz", "ihracat patlaması..." ve nihayet "işler tıkırında"... Bu sözler, Türkiye Ekonomisi üzerine son iki yıldır sık sık duyulmaya alıştığımız sözler... Hem de sadece ekonominin resmi yöneticileri tarafından değil; iç ve dış çevreleri, uluslararası finans kuruluşları, başlıca emperyalist-bazende sosyalist-ülke yöneticileri, böylesi övgülerle kulaklarımızı doldurdu. Bu tür boş değerlendirmelere daima cunta rejiminin faaliyetlerine ilişkin bir kaç sözde eşlik etti.

ŞAMATADAN MEZAR SESİZLİĞİNE

İlk önce cunta ekonomisinin efanesi timsali Banker Kastelli battı. Ardından ekonominin Çar'ı Turgut Özal, tıkrında giden işleri bırakıp Maliye Bakanı'yla birlikte tatil çıktı. Yeni Maliye Bakanı Kafaoglu başlangıçta "mutad veçhile" biraz tantana yaptıysa da, kısa süre de, o da sustu. Ardından ekonomik çevreler içte ve dışta bir mezar sessizliğine büründü.

İş çevreleri "politik bekleyiş" ve bu gibi bahanelerle durumu izah etmeye çalıştırlarsa da nafile...

Birşeyler oluyordu. Kötü birşeyler ve sanki kimse felaket habercisi olmak istemiyormuşcasına susuyordu.



IMF REÇETESİ yada "İŞLER KEL"

Sessizliği IMF bozdu. Maalesef Türkiye'ye verilen ekonomik reçete yanlış. Evet bu kadar basit ve soğukkanlı. 45 milyon insanın kaderine ilişkin reçete, IMF'den alınmıştı ve IMF yöneticileri özur dilemeye bile üsenerek, reçetenin yanlış olduğunu söylüyordu. Ardından Vehbi Koç geçiği açıkladı. "Türk Sanayii büyük bir bunalım içindedir. Yakında birçok firma faaliyetlerini durduracaktır." (11.9.1982 RAPOR) Koç asıl sorunun Türk Sanayii'nin çok reklamı yapılan "ihracat ekonomisine" uyum sağlamadığını kaydetti. Evet Türk Sanayii ihracat ekonomisine uyamıyordu. Da bir yıl önce patladığı ifade edilen ihracatta, durgunluk dönemine girilmişti. Çünkü ihracat patlaması denilen şey, kaynakların aşırı zorlanması ve özel koşullar sonucu olmuştu. İran-Irak savaşının yarattığı özel koşullar, ihracat teşviklerinden yararlanmak için yapılan "ölü fiatına" satışlar, kaynakların tahribiyle sonuçlanan canlı hayvan ihracatı...

İhracatı durgunluktan hatta gerilemeden kurtarabilmek için gerekli endüstriyel yapı değişimi yeni yatırımları, yeni yatırımları ise, sermaye ya da kredi gerektiriyor.

Bu alanda ise durum iç karartıcı bir durum arz ediyordu. Özetle "sermaye artırımlarının hemen tümü sahte işletmeler demirbaş eşyalarını, sermaye gibi göstererek görünüşte sermaye artırıyordu. Banka kredileri faizi %70'den başlıyor, fiili maliyet %80'i buluyor. Türkiye kredilerin en pahalı olduğu ülke, siyasal beklentiler, eldeki sınırlı sermaye kaynaklarının yatırıma geçmesini engelliyor. Bankalarda mevduat artışı (1982 ilk 7 ay) %13, enflasyon oranı resmi %32 fiili %40 (Avrupa birincisi) bu durumda bankalarda gerçek tasarrufun %27'lik bir azalması gözleniyor."

Mali sektöre yöneltilmek istenen birikimler-faizlerin halâ yüksek olmasına rağmen- aşırı güvensizlikten dolayı geleneksel alanlara (altın, arsa vb.) yöneliyor. Bu durumda finansman kaynakları ve ihracat olanakları tıkanan sanayii, Vehbi Koç'un ifade ettiği tablodan daha iyi olamaz.

1982'nin ilk 7 ayında piyasada protesto edilen senet sayısı bir piyasada protesto edilen senetler değerinin 7-8 katı değerinde karşılıksız çek doluyor. Ekonomik çevrelerin belirttiğine göre piyasa da senet, çek v.b. ödeme araçları ödeme fonksiyonlarını kaybetti. Bu durum ise paranın piyasada devir hızını yavaşlatarak, işletmeler için yeni bir finansman gücünü yaratıyor.

Onca reklam ve teşvik yapılan ihracat sektöründe, umutsuzluk egemen. Petrol üreten ülkelerinin gelirlerinin düşmesi, bütün ihracat ve dış yatırım olanaklarını etkiliyor. Dış ekonomik çevreler dünya ekonomik krizinin önümüzdeki bir-iki yıl artarak süreceğini, bunun -gelişmiş ülkeleri bile etkileyecek- bir ihracat daralmasıyla sonuçlanacağını ifade ediyorlar. Böylesi bir dış konjunktürde Türkiye gibi iç piyasaya göre biçimlenmiş ilkel, kalitesiz üretim yapan ve ihracatta acemi bir ülkenin hiç şansı yoktur.

Sanayinin ayakta kalabilmesi, kendini yenileyip geliştirmesi için dış borçlanma yolları da tıkalı. Geçen yıl sağlanabilen dış kredilerin bu yıl da sağlanabilmesi bu genel kriz ortamında bir hayli zor

görünüyor. Dış kredi kaynaklarında genel eğilim, kredi miktarının düşürülüp, faizlerin artırılması doğrultusunda. Zaten bu dış kredilerin sanayi finansmanı olarak kullanılması şansı da pek yok. Toronto'daki son IMF toplantısında Fransa Maliye Bakanı "az gelişmiş ülkelerin aldıkları dış kredileri aynen dış borç ödemesinde kullandıklarını, ceplerinde bir sent bile kalmadığını" ifade etti.

SANAYİ ÇÖZÜMSÜZ

Yukarıda ifade edilen çerçevede şimdiye kadar geçirilen ekonomik bunalımın daha üst bir düzeyde tekrar patlayacağını gösterir.

Eskişehirli bir sanayici durumu şöyle özetliyor: "Üretim artırmak için yatırımları yenilemek gerekiyor. Bugünkü finansman olanaklarıyla değil yeni yatırım, ek tesisler bile kurmak olanaksız. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda -sanayide- rasyonel üretim yapılması mümkün değildir." İrasyonel üretimde dış piyasaya çıkılmaz. İç piyasa ise, daralması ve yeni zamlarla daha da daraltılıyor.

VE ASİL ÇELİK OLAYI

Türk özel sektörü 5-6 yıl önce büyük reklamlarla ileri sürdüğü Asil Çeligi. Koç Holding'in başını çektiği bu işletme, Türkiye ölçülerinde hayli büyük bir girişimdir. Üstelik Türkiye'de üretilmeyen yüksek nitelikli çeligi üretecekti. Asil Çelik özel sektörün nelele kadar olduğunun simgesi olarak ortaya sürüldü. Ne var ki girişim, baştan sakat temellere oturtul-

800 milyon TL arasında bir değere düşmüştü.) özel sektörün övünçü Asil Çelik, onun yüzkarası haline geldi.

Ve tabii devlet, hızır gibi Asil Çeligin imdadına yetişti. Piyasa değeri 800 milyon ile 1 milyar lira arası değişen hisse senetlerini 4 milyar TL'na (nominal değerine) satın aldı. Daha önemlisi Asil Çeligin kur farklarından doğan 20 milyar TL'lık (evet 2'nin ardaında tam on tane sıfır var) borcunu devlet devraldı. Asil Çelik olayı özel sektör açısından, büyük holding için açıldan yeni bir umut kapısıdır artık. "Yatırım yap, kâr edersen sana ait, zarar edersen tüm borçlarıyla birlikte devlete devret." Asil Çeligin hemen ardından Sabancıların LASSA Lastik Fabrikası hemen sırada devlet tarafından kurtarılmayı bekliyor ve daha bir çok firma...

MEMLEKET EKONOMİSİ BATAR MI ?

Bütün bu anlattıklarımızdan ekonominin batacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Ekonomi su üzerinde yüzen bir nesne olmadı için batmaz. Mutlaka bu kötüye gidişi hafifletecek yeni imkanlar ve kaynaklar bulunur. Bu imkân ve kaynaklar faşist diktatörlük ortamında hep halkın sırtından irtakını, ağzından lokmasını alarak, gerektiğinde derisini yüzerek bulunur. Hayır abartmıyoruz. Açlığın görülür olduğu bir ülkede Maliye Bakanı KİT ürünlerine yeni zamlar yapılması için yeşil ışık yakarsa ve tanım sigortası adı altında yeni bir tüketim kısıntısı öngörülürse, bu durum başka nasıl anlatılabilir ?



YIL YILDAN KÖTÜ GELİYOR

muştı. Büyük ölçüde hurda demir işleyecek fabrika bir liman kentinde kurulmalıydı. Halbuki fabrika limandan uzak (Orhaneli) kurulmuştu. Bu durum kara taşımacılığının pahalı olması ile önemli bir maliyet yükselmesine yol açıyordu. Bunun yanında böylesi bir işletmenin kârı olabilmesi için en azından yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip olmalıydı. Asil Çelik'şu bu miktarın %10'u kadar bir kapasiteye sahipti. (80-100 bin yıl/ton) Üretimde kullanılan teknoloji ise, eh... 1920'lerin sonları için fena sayılmazdı. Bütün bunları inceleyen bir metallurji uzmanı Asil Çeligin "zarar etmeye mahkûm" bir kuruluş olduğunu vurguluyordu.

Ve Asil Çelik hisse senetleri piyasada %75-80 değer kaybetti. (4 Milyarlık hisse senedi 1 milyar ile

Hiç değilse son 30 yıldır birbiri ardınca gelen bunalımlar su geçiği kesiniştir. Her bunalım bir öncekinden daha şiddetli ve daha kısa aralıklarla ortaya çıkıyor. Bugün içine girilen bunalım ise, biri bitmeden diğersinin başlaması biçiminde bir görünüme ortaya çıkıyor. Yerli iş çevrelerinin ekonomistlerinden biri diyor ki "enflasyon, işsizlik, döviz darboğazı verim düşüklüğü, kaynak yetersizliği konjektürel olmaktan çıkıp, yapısal sorunlar haline dönüşmüştür." (Dr. A. Aşkan 8.9.82 RAPOR) Bu değerlendirme Marksistlerin yıllardır savundukları bir gerçeğin, artık burjuva ekonomistleri tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Bu tesbitin doğal sonucu ise, yapının toptan değiştirilmesi, yani bir devrimden başka ne olabilir ?

ERİTRE

Ande Michael KASAI

Eritre Halk Kurtuluş Cephesi
Merkez Komitesi üyesi

SOVYETLER VE BATI, ERİTRE DEVRİMİNE KARŞI ELELE...



Asmara'da üslenen 400'den fazla Sovyet "danışmanı" tarafından desteklenen 900 Etiyopya askeri Şubat-Mart 1982'de Afabet, Barca, Alghena ve Sudan'a kadar olan dört cepheden Eritre Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

Etiyopyalılar Güney Yemenli Pilotların kullandığı MIG 24 Sovyet helikopterleri ve Libya'nın Lojistik desteği ile sürdürdükleri saldırılarda Eritre'nin çeşitli bölgelerinde zehirli gaz kullandılar.

Etiyopyalı yöneticilerin ifadesine göre bu saldırılar Eritre Devrimine "nihai bir son" vermeyi amaçlamaktadır.

Saldırıların sonu her ne kadar şimdilik belirsizse de "Kızıl Yıldız Operasyonu" adı verilen bu saldırılar 1978'den beri sürmektedir. Mengistu'ya yapılan 5 saldırıdan her birinin "sonuncu" olarak nitelendirildiği hatırlanmalıdır.

Yeni gelen haberler ise Etiyopya'nın bu son saldırılarda da başarısız olduğunu gösteriyor.

Son yirmi yılın tecrübeleri Etiyopya'nın ister Amerika veya Sovyetler'den, isterse İsrail veya Güney Yemen'den destek görsün de Eritre halkının kendi varlığını sürdürme iradesini kıramayacağını çok açık kanıtlamaktadır.

ERİTRE VE SOL

Yabancı Birliklerin Uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış silahları da kullanarak Eritre halkının kendi kaderini tayin etme hakkını çiğnemesi gibi gerçelerin dünya kamuoyunda hiç değişse solcular arasında geniş tartışma ve sert tepkilere yol açacağı beklenebilirdi.

Hiç olmazsa Filistin, Afganistan, Polonya, El Salvador ve Güney Afrika sorunları basında geniş çapta ele alınıyor ve sol içerisinde yoğun sürtüşme ve tartışmalarla yol açıyor. Böyle olması iyi: Zira bu problem en azından içişlerine karışmama ve halkların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi prensiplerinden yana olan herkesi ilgilendiriyor. Ancak aynı anda Afrika Burnu ve Eritre problemlerini ortaya attığımızda bu prensipleri benimseyenlerde rahatsız edici bir sessizlik ve ikilyüzü bir tutum tesbit ediyoruz. Etiyopya'yı zamanında sömürgeleştirilen İtalya'yı örnek ülke olarak ele alırsak: Sanki Eritre halkına yapılan haksızlıklar yutmuş gibi şimdi de o İtalya Hükümeti, Etiyopya Cuntası'na yapılan maddi, manevi sözümona insancıl yardımların temel kaynağını oluşturuyor. Sözümona diyoruz çünkü bu yardımların tümü Etiyopya Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet ediyor. Dolayısıyla rejimin ayakta kalmasında içerde baskıyı, dışarda Eritre'ye karşı savaş politikası sürdürmesinde belirleyici etken olmaktadır.

Etiyopya'nın Eritre halkına saldırısı karşısında protesto adına tek kelime çıkmamaktadır. Bu İtalyan Hükümetinin Eritre tarihini tanımasına mı yoksa Eritre ile Etiyopya'nın nasıl "birleştiklerini" bilmediğine mi bağlı?

Etiyopya'nın Eritre'ye saldırısı karşısında takınılan bu tavır sadece İtalyan Hükümetinininkini belirlemekle kalmıyor, PCI (İtalyan Komünist Partisi) nin tavrında görüleceği gibi İtalyan solu da anlaşılacak kendisini böyle bir konuma çekti.

PCI hangi kriterlere göre kurtuluş mücadelesini destekleyeceği sorunu ile kendini tanımlama süreci boyunca karşı karşıya kaldı. Belki de duruma göre desteklenmek veya reddedilmek üzere devrimler birinci sınıf ikinci sınıf diye katagorilere ayrılabilir! Sovyetlerin Polonya ve Afganistan'a müdahalesi karşısında, aynı anda Afrika burnundakini haklı bulurken tavr alınabilir mi? Afrika burnunda milyonlarca mültecinin Trajedisi karşısında sessiz kalıp geçilirken hangi kriterlere göre halklar üzerindeki işkence ve zu-

lümeye dikkatler çekilebilir? Bu sorunların hepsine cevap bekliyoruz. Eritre sorunu kendine has yanları olmasına rağmen, şüphesiz genel anlamda Filistin, Doğu Tımor, Afganistan, Batı Sahra, Güney Afrika, El Salvador gibi uluslararası sorunlar kapsamına girer.

Bunun iki nedeni vardır: Birincisi: Çünkü, Etiyopya halklarının kendi kaderini özgürce tayin etme hakkını ayaklar altına almaktadır. Kaldı ki, Eritre'nin sömürge olarak tanınma talebi ve buna uygun olarak UNO-CHARTA kararlarına uyularak bağımsızlaştırılması 1980'de Maitland'da halklar mahkemesince bir kez daha vurgulandı.

İkincisi: Çünkü Afrika burnunda karşı karşıya bulunduğumuz yabancı işgal (müdahale) gücü kaçınılmaz olarak tüm Akdeniz bölgesini ve Doğu Afrika'yı istikrarsızlığa götürdü.

DÜNYA GÜÇLERİNİN İPİNİN KESİŞTİĞİ YER

Eritre sorununun kendine has belirgin özellikleri olduğu açıktır. Bu kez sömürgeci güç, arkasında Amerikan Emperyalizmi İsrail yada Güney Afrika değil, bilakis kendisini 'devrimci' olarak adlandıran ve tüm kurtuluş hareketlerinin "tarihi ana müttefiki" Sovyetler Birliği'ne askeri olarak dayanan bir Afrika ülkesi...

Etiyopya'nın (1977'den beri süren ve 2,5 milyara malolan) savası sovyet silahlarıyla sonuçlandırılacak ve bu bölge giderek artan Sovyetler Birliğini ve mütteliklerini içine çeken bir alan haline gelecek.

Batılı Sovyetlerin saldırılarına ve militarizmine karşı olmayan zorlayan Polonya tecrübeleriyle karşılaşırma kendisini dayatıyor. Buna rağmen yalnız ve yalnız giderek farklılaşan jeopolitik çıkar ve taleplerinden dolayı Batı ve (büyük ölçüde) uluslararası sol, giderek yakınlaşan bir biçimde Eritre olayında aynı tavrı alıyor.

Herkes kendi yöntemiyle Etiyopya sömürgeçliğini destekliyor. Bu Petrolüşi minerallerin bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Bunu büyük bir kısmı (ek olarak petrol taşımacılığı) Kızıl Deniz'den yapılır ki bunun 1000 km. sini Eritre kıyılarını oluşturmakta. Burası Ortadoğu ile Afrika'nın Arap bölgesi arasındaki düğüm noktasıdır.



Kısa bir süre önce Amerika Dışişleri Bakanı Temsilcisi Chester Crobe çok açık bir şekilde Reagan hükümetinin Doğu Afrika'yı ve Afrika Burnu'nu kendi Hint Okyanusu politik stratejileri açısından Golf bölgesinden sonra ikinci önemli bölge olarak değerlendirdiğini söyledi. "zira Amerika'nın Afrika'da çıkarılan Petrol ve Petrolüşi minerallerin bağımlılığı her geçen gün artmaktadır." Bu tür düşüncelerden dolayı ABD UNO çerçevesindeki diplomatik yaptırımlarından Eritre'yi Etiyopya ile sahte bir Federasyonlaşmaya (birleşmeye) itebilmek için yararlandı. 25 yıl boyunca (1952-1976'ya kadar) Etiyopya Amerika'nın Afrika'ya yaptığı yardımların üçte birini Amerika'nın "diğer kolaylıkları" yanında Asma-Askerî üssünü alabilmesi karşılığında aldı. 1977'den beri Etiyopya Sovyet silahları için değerli bir pazar oldu. Ve Sovyetler Birliği ile bir dostluk antlaşması imzalandı. Sovyetler o zamandan beri kendi askeri üstlerinden, Sokotra, ve Güney Yemen'de Perim'e ilaveten Eritre adalarının önünde demir alabilecek.

BATININ POLİTİKASI

Etiyopya'nın yaptığı bu radikal değişiklik batıya böyle büyük bir ülkedeki kendi ekonomik çıkarlarını unutturmadı. Ortak Pazar Etiyopya'nın ekonomisinin tam manasıyla çökmesini engellemek yerini sömürgeçliği halen var olan ve gelecekte doğuracağı sömürük imkanlarına kapıyı açık bırakmak için Adis Abeba'ya büyük çapta yardım yaptı. 1981 Aralık ayında Claude Cheysson Ortak Pazar ülkelerine "rizikoya rağmen yatırım yapmaya hazır olmalıyız." çağrısında bulundu. Etiyopya halen Ortak Pazar üyesi olmayan ülkelerle yaptığı ikili antlaşmalar çerçevesinde aldığı yardımlar hesaba katılmıyorsa 144 milyon Avrupa para birimi kadar bir miktar Afrika'nın en çok yardım alan ülkesi.

ABD ve Batı Avrupa, DERG (Etiyopya'da yönetimde bulunan cuntanın adı) in Marksist rotası ve Sovyetlerle ittifakının kendi savaş ekonomisini canlı tutmak için bir taktik olduğu analizinden hareket ediyorlar. Savaş sona erince Etiyopya Sovyetleri ve kendi Marksist teorisini Batıya "açılmak" için bir kenara itecekler.

Burada DERG'in kendi formüle ettiği tanımları açıklamakta yarar vardır. 1973'de gizli bir dokümanda tesbit ettiği üzere Batıya da, Doğu'ya da memnun edilebilmek için, Batı Avrupa Hükümetleri ile süren görüşmelerde Sovyetlerle ilişkilerini kesiceğine söz verirken, Doğu ülkeleriyle görüşmelerde kendisinin Marksizme sadık kalacağına dair yeminler eder. Ekonomik ve "insancıl" yardımların arttığı bir sırada, buna paralel olarak İtalyan ve Amerikan endüstrilerinin zararlarını gidermeyi amaçlayan ilişkiler kurulmaya başlandı bile. dolayısıyla da Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) büyük çapta krediler sağlanabilmesinin son engeli de aşılmış oluyor.

SOVYETLERİN AMAÇLARI VE GİDİŞATI

Sovyetler Birliği Uluslararası bir güç olarak kendi açısından bölgede varlığını zorunlu kılan Jeo-stratejik amaçlara sahip. Sovyetler Roket krizinden bu yana deniz güçlerini genişletmiş güçlendirdi. Bloklararası güçler dengesi çerçevesinde bölgede bulunmayı, petrol yolunu kontrol etmeyi ve Hint Okyanusu'nda Amerikan denizaltılarını karşısında dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Afrika Burnu'nun Sovyetler için anlamı Hint Okyanusu'nun aynı zamanda Sovyet Pasifik kıyılarına yolu açtığı gerçeği dikkate alınırca daha iyi görülür. Sovyetler böyle bir amaçla sahip olmanın dolayı kurtuluş hareketlerinin yanında yer almak girişiminden vazgeçip onun yerine kendi stratejik çıkarlarına uygun bir tavrı yeğledi. Bundan başka Sovyetlerin son 20 yıl içinde çok farklı ülkeleri desteklediğini gördük; Mısır, Sudan, Uganda, Somali, Angola, Mozambik vb.

Bu ülkelerin bir kısmının devrim ve anti-emperyalizmle hiçbir ilgisi yok. Yine de Sovyetler Birliği'nin (onun yanında Küba ve Doğu Bloku ülkelerinin) bu desteğini müdahale ve iç işlerine karşı olmayı önlemek için denge sağlamaya amaçladığı, dolayısıyla haklılığını savunulabilir. Ancak Afrika Burnu'nda ne karşı çıkılacak bir yabancı müdahale ne de korunacak bir devrim var.

Eğer Sovyetler Birliği'nin sorunu Afrika'da devrimi güçlendirmek olsaydı; EPLF'nin (Eritre Halk Kurtuluş Cephesi) ortaya çıkardığı toplumsal değişiklikler, Sovyetlerin desteği ile Eritre'nin bağımsızlık hakkını kazanmasını kolaylaştırırdı. Buna ek olarak Sovyetler Birliği'nin alışılmış strateji girişimleri Haile Selassie rejimi için 1960'dan 1974'e kadar destek sağladı. Şüphesiz monarşiyi devrimleştirme için değil!

Afrika'da dış müdahaleler yeni bir şey değil. Fakat günümüzde eğer zamanında kontrol altına alınmazsa tüm kara parçasında felakete yol açabilecek yeni biçimler alacaktır. Müdahaleler sömürgeci fetihler şeklinde olmayıp "Meşru hükümetlerin daveti üzerine" olmaktadır. Halkımızın sayısız dertlere katlanmak zorunda kalması "Orman Kanununu" benimsemeyip reddettiği içindir. Devrimlerin ihraç edilebileceğini ne kadar az benimsiyorsak, devletlerin -partilerin- dünyayı yönetmelerini veya hegemonyaları altına almasını da o kadar az benimsiyebiliriz.

Bizim bu düşüncemiz Üçüncü dünyada halkların birçoğu tarafından paylaşıyor. Avrupa bu gerçekliği kavrayıp bu doğrultuda eşit hak ve eşitlik çıkararak temelinde birlikte mücadeleyle atılmaktadır. Değişme gelişmeler bizim, yani Üçüncü Dünya ülkelerinin kurbanı olacağı bir savaşa doğru gidiyor.

Urfa ve Mardin'de 3 Devrimci öldürüldü



Süleyman Tuğcu

Gürcan Özcan

Adnan Zincirkıran

3 PKK savaşçısı şehit oldu

SÜLEYMAN TUĞCU OLAYI

13 Ağustos 1982 günü Cizre yakınları ve Dicle yakınlarında Batman komandosundan gelen 300 kişilik bir askeri güçle, aynı yerde bulunan PKK savaşçıları arasında çatışma çıktı. Uzun süren bu çatışma sırasında Süleyman Tuğcu katledilirken, diğerleri kaçımayı başardılar.

ADNAN ZINCİRKIRAN OLAYI

Cuntanın kolluk kuvvetlerinin 9 Eylül 1982 günü Urfa'nın Bozova ilçesine bağlı Koçhisar köyüne yaptıkları baskında PKK savaşçısı Adnan Zincirkıran katledildi. Olay şöyle meydana geldi: Bir ihbar üzerine 9 Eylül 1982'nin gecesi (saat 01 sularında) gerçekleşen baskın sırasında Adnan Zincirkıran ile birlikte iki kardeşi de tutuklandı. Yakalandıkları anda Adnan'ı iki kez asarak boğmaya çalışan kolluk kuvvetleri, halkıda köy meydanına toplayarak falakadan geçirdiler. Ve kitlenin göz-

leri önünde Adnan'a ağır işkenceler uyguladılar. Bu işkenceler sırasında sürekli "PKK'lı olmanın cezası işte budur" sözlerini tekrarlayarak çevredekilere gözdağı vermeye çalıştılar. Sabah saat 13.00'e kadar süren bu işkencelerden sonra Adnan'ı ve iki kardeşini Urfa'ya götürdüler. Aralıksız devam eden işkencelerin ardından Adnan'ın iki kardeşi koma halinde hastaneye kaldırıldı. Adnan'ı ise yaptıkları işkencelere rağmen, istedikleri sonuca ulaşan ayınca "Narsi" köyü yakınlarındaki bir uçurumdan atarak katlettiler. Ölümüne intihar süsü vermeye çalıştılarsa da bunda başarılı olmadılar. Adnan'ın cesedi olaydan bir hafta sonra "Lordin"li köylüler tarafından Fırat nehrinde bulunarak gerçek ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine "Lordin" köylüleri de baskılara uğradılar.

GÜRCAN ÖZCAN OLAYI

31.8.1982 günü faşist kolluk kuvvetleriyle PKK partizanları

arasında çıkan çatışma sonucu, Gürcan Özcan katledildi. Olay Ceylanpınar "Şekerli" köyü yakınlarında meydana geldi. Yanında bulunan diğer devrimciler ise ateş çemberini yararak kurtulmayı başardılar. Gürcan Özcan aynı gün askerler tarafından alelacele "Dereberiyeye" mezarlığına gömüldü.

HARP OKULU TALEBELERİNİN HANNOVER'DE KARŞILANMASI ENGELLENDİ

Ülkemiz halklarını teslim almayı, yok etmeyi hedefleyen faşist generaller çetesi, namluların tehdidi altında sürdürdükleri zorba iktidarlarını yasallaştırmak için çırpınıyorlar.

Bir yandan faşizmi kurumsallaştıran Anayasalarını zorla, süngülerin ucu gösterilerek kabul ettirmeye, bunu da "demokrasiye dönüş" sahtekarlığıyla yapmaya çalışan faşist cunta, diğer yandan uzun vadeli çıkarları açısından geleceğini tehlikede gördüğünden "iç güvenlik" tedbirleri almaya oldukça özen gösteriyor. Bu yüzden paşalarını, maşalarını yurt dışına yollayarak, halklarımızı karşı eğitmeyi, ülkemizdeki faşist baskı aygıtlarını daha gelişmiş bilgi ve modern bilgisayarlar ile donatmayı son derece gerekli görüyor.

Ülkelerinde "terörist" ilan edilmiş halklara karşı, başarılı olmuş teşkilatlardan bilgi alışverişleri sağlanarak, gizli polis ile ünlü özel komando birliği (GSG-9) gibilerinin deneylerinden yararlanmaya çalışıyor. Böyle bir amaç için 15 Eylül 1982 çarşamba günü Hannover'e gelecekleri önceden haber alınan Harp Okulu talebelerinin, Alman Ordusu subayları ile tanışma ve kabul töreni güçlü bir gösteri ve kamuoyu çalışmasıyla engellendi. Ülkemizdeki faşist cunta tarafından gönderilen Harp Okulu talebelerinin Hannover'e geleceği haberi alırmalımız hariç rekete geçen başta BIRKOM olmak üzere tüm ilerici devrimci (Alman ve Türkiyeli) kuruluşlar binlerce bildiri dağıtıp kamuoyu çalışması yaparken böyle bir randevuya imkan tanımadılar.

15 Eylül günü Hannover Belediye Binası ve Hükümet Sarayı önüne toplanan anti-faşistler, tüm Hannover'in yerel gazetelerinin yazdığı gibi, bu kabul töreninin engellendiğini öğrenince, eylemlerine bir miting ile son verdiler.

**ALMAN MALİ - ASKERİ
YARDIMINA HAYIR!**
Hannover BIRKOM taraftarları

Karlsruhe'de gösteri ve yürüyüş yapıldı

Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'daki idam, işkence ve katliamların ve son Diyarbakır Katliamını protesto etmek amacıyla 22.9.82 Çarşamba günü Mannheim'de bir kilise Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimciler ve Almanlar tarafından işgal edilmiştir. Kilise işgali başında ve çevrede büyük bir yankı uyandırdı. İşgal saat 10.00'dan 14.30'a kadar sürdü ve yapılan basın toplantısıyla sona erdi.

Buna bağlı olarak yine aynı doğrultuda 2.10.82 tarihinde cumartesi günü Karlsruhe Başkonsolosluğu önünde saat 11.00'e doğru kısa bir zaman kapsayan bir korsan gösteri düzenlendi. Korsan gösteride konsolosluk karşısına bomba süsü verilmiş iki adet pankart asıldı ve bir adet general kuklası yakıldı. Ayrıca olay anında tüm çevrede bildiriler dağıtıldı. Olay Karlsruhe çevresinde büyük yankılar uyandırdı. Bombalı pankartlar uzman polisler tarafından bir saatten fazla süren uğraşılardan sonra indirilebildi. Olay esnasında ve sonrasında çevre trafiğinde büyük aksamalar oldu. Eylemden sonra polisler Karlsruhe içinde yaptığı operasyonlar sonucu 14 arkadaşımız yakalanarak gözaltına alındı. Arkadaşlarımız 24 saat nezarete kaldıktan sonra avukatlar ve çeşitli demokratik kuruluşların müdahalesi sonucu serbest bırakıldı.

Bremerhaven'de Devrimci İşçi çalışması devam ediyor

Bölgemizde (Bremerhaven'de) geçen ay, yabancı düşmanlığına karşı dostluk haftası yapıldı. Organize eden (bizler ve Jugendamt) oldu. Bunun dışında diğer demokratik kuruluşlara da çağrı yapıldı. Dernek olarak (FİDEF ve Demokratik İşçiler Derneği'de) katıldık. Bizim derneğimiz olmamasına rağmen masa açtık. Ve bunun yansırına folklor ekibi oluşturduk! Bizim tutarlı ve disiplinli çalışmalarımızın sonucu büyük ilgi topladı. 300'ün üzerinde Almanca yayın organımız satıldı. Almanca yayın organlarımız ayrı bir ilgi topladı. Bizim için de önemli olan da bu oldu bu zamana kadar. İlk defa yapıyordu Alman ve Türk kamuoyunun üzerinde olumlu etki bırakmamızı diğer siyasi yapılanlarımız rahatsız etmiş olacak ki bizim çalışma alanımızı daraltmaya çalıştılar ve oportünist tavırlarını perde arkasında oynamaya çalıştılar.

Bizim için en önemli yanı bundan sonraki süreçte buradaki çalışmalarımıza ışık tutmaya ve kendimizi sağlıklı bir şekilde değerlendirmemize hizmet etti. Bu zamana kadar çalışmalarımız zemin oluşturma süreci bundan sonraki dönem ise maddi güç olma dönemine girmemiz. (Dernekleşme süreci) Amacımız bu süreci daha da etkinleştirmek.



Hannover Başkonsolosluğu önünde bombalı pankart eylemi

Ülkemiz kan gölüne çeviren faşist askeri cuntanın Türkiye ve Kürdistan'daki insanlık dışı uygulamalarını, idam-işkence ve katliamlarını, protesto etmek için 18 Eylül 1982 Cumartesi sabahı, cuntanın generallerinin dış temsilcileri, çanak yalayıcılarından biri olan Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına Almanca ve Türkçe "Faşist Cunta'nın Katliamlarının Hesabını Soracağız!" yazılı bomba süsü verilmiş bir pankart bırakılmıştır.

Hannoverli devrimciler tarafından gerçekleştirilen ve Diyarbakır Cezaevinde açık grevinde ölen 5 devrimci ve hayatlarından endişe edilen 11 devrimcinin anısını yaşatmayı hedef alan bu eylem sırasında, ayrıca faşist cuntanın kan dökücülüğünü sembolize etmek için konsolosluk girişini kirli siva ile boyanarak, konsolosluk camına generaller cetesinin kanlı yüzünü teşhir eden bir duvar gazetesi de yapılmıştır.

Pankartın fark edilmesinden sonra sabahın erken saatlerinden itibaren olaya el atan Hannover polisi, konsolosluk bulunduğu alanı kordon altına alıp, trafiği kapatarak, çevredeki binaları bo-

şaltmıştır. Wiesbaden'den özel bomba uzmanları gelene kadar. Şehir merkezinde hayatın durması sonucu, Alman ve Türkiyeli pek çok insan olayı ilgi ile takip etmiştir. Nihayet sabah 9.00'a doğru teknolojinin en ileri seviyesindeki araçlarla donatılmış bir polis laboratuvarı gelerek, olay yerinde incelemelere başlamıştır. Uzaktan yönetilen tank şeklinde bir araç getirilmiş ve bu araçla bombanın röntgeni ve filmi çekilmiştir. Polislerin sahip olduğu bu en son model araç, ifade edilmiş üzere, merdivenlerden de çıkabilmekte, ön taraftaki çelik kollarla kapıları yada engelleri kırabilmekte ve ucuna yerleştirilen kamera ile gelişmeler izlenebilmektedir.

Fakat 1-1,5 saat süren yoğun araştırmalardan sonra, "bomba"nın, kablolarla sınırlı 5 adet maddeden başka birşey olmadığı anlaşılabilmiş ve pankart 11.00 sıralarında indirilebilmiştir. Hannover'de gerçekleştirilen bu eylem başka şehirlerde düzenlenen eylemlerle de güç kazanmış, faşist askeri cuntaya karşı verilen mücadelede, cunta gidene kadar süreceği kitlelere açıklanmıştır.

Hüseyin Balkır serbest bırakılmalıdır!

Alman polisi 14 Eylül 1982 tarihinde Hüseyin BALKIR adındaki bir devrimciyi "interpol tarafından arandığı" gerekçesiyle Aachen sınır kapısında yakalayıp göz altına almıştır. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen H.Balkır, Faşist Cuntaya teslim edilmek istenmiştir.

Fransa'ya iltica talebinde bulunmuş olan H.Balkır'ın bu talebi kabul edilmiş ve kendisine Fransa-Devletine iltica pasaportu verilmiştir. Elindeki bu pasaportla Almanya'ya gelen ve 12 Eylül mitinginden sonra tekrar Fransa'ya dönmek isteyen arkadaş, F.Almanya polisi Aachen sınır kapısında Interpolce arandığı gerekçesiyle yakalayıp hapse attı.

TKP/ML Davası sanığı olarak idam talebiyle uzun süredir aranmasına rağmen yakalanmayan H. Balkır Cunta tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştır.

Bu olay F.Almanya'nın "Birleşmiş milletler" ve "İnsan Hakları" kararlarını açıkça ihlal etmesidir. H. Balkır'ın elindeki pasaport uluslararası bir pasaportur ve onun her türlü sorumluluğu o pasaportu veren ülkeye aittir.

Fransanın kendisine iade taleplerini bile reddeden F.Almanya bu tür uygulanmalarıyla cuntanın kolluk kuvveti durumuna düşmektedir.

F. Almanya kendi ülkesindeki siyasi ilticacılara karşı yaptığı baskı, kimseye iltica vermeme, "geriye iade" vb. uygulamaları yetmiyormuş gibi şimdi de başka ülkelerin "siyasi mülteci" olarak kabul ettiklerine el uzattı.

F.Almanya bu tür uygulamalarıyla Cuntaya doğrudan işbirliği yapmaktadır. Cuntaya, Avrupa'daki ilerici Devrimcileri yakalatırmak için yeni imkanlar sunmaktadır. Zaten birçok devrimciyi "Terörist" ilan edip Interpol'e bildirmiş olan Cunta, bundan sonra hangi devrimci hakkında Interpol'ce arama emri çıkartmaz ki?

F. Almanya, faşist cuntanın verdiği düzmece ve sahte bilgilerle çıkmış olduğu "siyasi mülteci avı"na son vermeli. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan, Anti-Demokratik uygulamaları yürürlükten kaldırmalı, Faşist cuntaya teslim etme hesabını yaptığı H. BALKIR ve On'larca devrimci Arkadaş derhal serbest bırakılmalıdır.

SANAT

Gerçekçi sanat savaşçı sanattır!

12 Eylül faşist darbesi Türkiye'deki devrimci sanata da önemli darbeler indirmiştir. Öyleki yeni filizlenen bu alan çalışmalarını felce uğratılmıştır.

Tekelci sermaye sanata bu kez geçmişte olduğundan daha etkin bir şekilde el atmıştır. Sanatçıların çalışmalarını çok yakından izlemekte, onları kendi isteklerine cevap vermeleri için resmen satın almaktadırlar.

70 li yılların sonlarına doğru o toplumsal kaos içinde sanatın halkının çıkarlarına sunan sanatçıların sayısında büyük bir azalma kaydedilmiştir.

Bugün adı eksilenler listesinde yer alan sanatçıların cuntanın tezgahladığı sanat yarışmalarında ödül alabilmek için büyük gayret içinde dirler.

Bununla birlikte cuntanın yönetime el koymasından bir süre önce sınıf mücadelesinde aktif görevler üstlenen militan sanatçıların sayısında önemli oranda artış kaydedilmiştir.

Halkın içinden kopup gelen bu savaşçı sanatçılarımızın bir bölümü faşizmin zindanlarında en acımasız işkenceler görmekteler.

Cuntanın ele geçiremediği fakat amansızca takip ettiği diğer bir bölümü ise mücadelelerini sürdürmeye çalışıyorlar.

Bu mücadeleyi yurt dışında sürdüren sanatçıların dışında, cuntadan yana açıkça tavır almayan fakat karşı tavır içinde olmayan sanatçılar da vardır.

Bir kısmı devrimci sanat adına (12 Eylül öncesi) yaptıkları duygusal ve ticari sömürüyü başka şekillere büründürmenin yollarını aramaktalar. Geçmişte bu işin sömürüsünü yapan bu kişilerin ipikleri pazara çıkmıştır artık. Onlar için iki seçenek vardır bir saatten sonra 1 ya bu mücadeleye aktif bir biçimde omuz verecekler ya da tarihin çöplüğünü boylayacaklardır.

Daha dine kadar "Faşist namuluların her kurşununda vurulduk ey halkım" diyenlerin bu gün Türkiye halklarına iyiden güzel-

den, mücadelelerinden yana söyleyecekleri bir şeyleri yoksa Türkiye halklarının kültürünü ötede beride entellektüel kaygıları için kullanmaktan vazgeçsinler

Bugün faşizmin kanlı eli o halkların kültürünü boğmak istiyor. Boğulmak istenen bu değerlere sahip çıkmak ancak boğmak istenilenlere yani hakim sınıflara, faşizme karşı halktan yana işçi sınıfından yana tavır almakla mümkündür. Gerisi vurdumduymazlıktır. Vurdumduymazlık insanı bir adım götürür, ikincide boşluğa yuvarlıyverir.

Bütün bu olumsuz yaklaşımlara rağmen halkına karşı olan sorumluluğuna eğilme göreviyle de yurt dışında bu alana ilişkin çalışmalar sürdüren sanatçılar gün geçtikçe artmaktadır. Yurt dışının dayattığı buradaki Türkiye'liğin sorunlarına rağmen bu sanatçıların karşı karşıya bulunan bu sanatçılarımızın bir çoğunun olanaksızlıklarına rağmen üzerlerine düşeni yapmakta büyük çaba gösterdiklerini görmek mümkündür.

Yalnız görülebildiği kadarıyla burada devrimci sanat çalışmalarını ağırlıkla müzik ve şiir oluşturmaktadır. Edebiyat, tiyatro ve resim alanındaki çalışmalar müzik ve şiirdeki kadar yoğunluk göstermiyor.

Oysa bu alanlarda da kitlelere ulaştırılması gereken o kadar çok şey var ki bunları burada sıralamaya gerek yok.

Sanatın diğer dallarındaki uğraşların kısırlığı devrimci sanat anlayışının yaygınlaştırılması konusunda bizleri çeşitli güçlüklerle karşı karşıya bırakıyor.

Bu konuda yurtsever, ilerici ve devrimci sanatçıların yurtdışında geliştirilmeye çalışılan devrimci sanata yapacakları katkının yanı sıra, geçmişte bu alandaki çalışmalara gerektiği gibi önem vermeyen siyasi yoğunluklarında görevlerini yerine getirmeleri gerekir.

Halkına karşı olan sorumluluğu bilincinde çalışmalarını sürdüren sanatçıları sahipsiz bırakmak

onları sınıf savaşında bir köseye itmek anlamına gelmezmi?

Sanatçıların dünya devrimci tarihinde oynadıkları büyük roller üzerine burada edebiyat yapmanın bir anlamı olmasa gerek.

Yalnız bizde sanatçıya sahip çıkma anlayışında henüz açıklık kazanmış değildir.

Türkiye de olduğu gibi küçük grup çıkarları halk kültürümüzün, gelişmekte olan devrimci sanatın önündeki engellerden birini teşkil etmektedir. Herhangi bir grubun sahip çıktığı bir sanatçıya o grubun sanat çalışmalarında yalnızca o grup adına reklamasyon yapma görevini yüklememeliyiz, yoksa burjuvazinin yok etmeye çalıştığı kültür değerlerimize ve geleceğe damgasını vuracak devrimci sanat içinmi çalışmalarına yardımcı olunmalıdır. Elbette ki ikincisi ağırlıkta olmak zorundadır.

Hiçbir grup, halk kültürüne, devrimci sanata ambargo koyup, sanatı kendi adına sloganlaştırmamalıdır. Halk kültürü gelişen sınıf mücadelesi içerisinde dal, budak verecek, devrimci sanat yine bu mücadele içerisinde yerine oturacaktır. Ama hiç bir zaman yalnızca verilen yapıtta grup adına atılan sloganla da olmayacaktır bu!

Bu anlamda özellikle yurtdışında gelişen "Falanca, falanca grubun sanatçısıdır, falancada öteki grubun sanatçısıdır" anlayışı artık bir tarafa bırakılmamalıdır.

(12 Eylül askeri faşist darbesi bizlere bu anlamda da büyük dersler vermiş olsa gerek). Böylece anlayışlar ne sanatçının gelişmesine, ne de görüşlerini benimsediği gruba yararlı olacaktır.

Cuntaya karşı tavır alan sanatçıların bu alandaki çalışmalarını, mücadeleyi bir kat daha güçlendirecektir. Gerçekçi sanat, savaşçı sanattır! Sanatçı ise ezen sınıflara karşı savaşan kimse olmalıdır.

ANANIN MEKTUBU

Günlük güneşlik değil bugünler, gökyüzü her zaman olduğu gibi, beyaz bulutlu, mavidir ama; günlük güneşlik değil bugünler, yavrurum!

neden güçlük çekerim?
soluk almaya bir parça neden?
neden çürür çiçeklerim?
gelin çiçeklerim benim.

yiğildir kara bulut,
sarı kara kara perdeler gözümü,
ve körelir umut,
göremem seni,
duyamam seni,
halbuki; nasıl da susamıştı
topraklarım yağmura,
yağmur yağmıyor ama;

dolu yağıyor,
başına taşlar düşer gibi,
kırıyor toplanmaya hazır
başaklarımı
deste deste...
hışım gibi eser deli rüzgar,
kemirir duvarları,
silkelere dallarını,
şehirlerimi, dağlarımı, köylerimi
kırbaçlayıp durur boyuna,
saldırır mevsimin kasırgası
üstüme,
görülüyor uzağımdakiler;
kımıldasın sıcağım yok gayrı,
gerisinde beyaz bulutlu
mavisii ile...

bağırıyorum;
işkence tezgahlarında,
çelikleşen sabrım,
dağbaşlarında, köy yollarında
kayıp cesetlerin,
kahpe tuzaklara düşenin,
düşeceklerin,
ve meydanlarda çatır çatır
yakılan kitapların,
ve kapıları kilitle okulların,
fabrikaların
sesiyle bağırıyorum.

duyuyormusun beni yavrurum?
süyümü içip, ekmeğimle doyduğun,
dağlarında avazın,
kerpiç duvarda asılı kaldı
sazın,
pankartların,
bayrakların dalgalandığı,
özgürlük türkülerinin
haykırdığı
meydanlarda;
şimdi:
tanklar
toplar,
panzerler
dolaşıyor yavrurum!
canım
ciğerim,
garip yiğidim
unutma beni!

"Şehitlerimiz" ve Behçet Dinler'in Anısına!

Bir ses duydum
Taş duvar, demir kapı arkasında
Haykıran bir ses!
Açmış mahkumlara kucak
Zafere doğru...
Militanım...
Düştüğün yere;
bir dağ gibi.
Akıtlmıştı kanın,
Çağlayan ırmağ gibi
Sanmasınlar ki yenildin!
Billur billur açmıştı güller
akan kanından
Her haykırışında
Özgürlüğe koşuyordun
ve sen DİNERER...
Sanılmasın ki ağladık,
Bir nefer ayrıldı diye
Aramızdan...
Titremişti elim
Sana yazarken
Destanlar...
O kış vakti bedenim toprakta
Anın, direncin...
Mücadelen elimizde ışıktır,
Karanlıkta,
Düştüğün yerde!
Koşuyorsun sana,
Kurtuluşa kadar savaşına dek yoldaş...

Ahmet-Darmstadt

OĞULUN MEKTUBU

anaaaa!
ana!
beni hasret koydular sana,
duymazmıyım seni?
çığlık içinde,
saçlarını yollarda düşman,
duymazmıyım ben seni?

ne istedik ki sanki;
namusla arla
yaşmaktan başka,
şimdi mahkemeler kuruldu
hepimize,
döşendi mayınlarla,
yıkılsın Erzurum!
ve kalmasın sana Ankara!
diyorum,
diren Artvin, diren Tarsus,
dayan Fatsa diyorum,

ağlama Espiye!
vurulduklar diyeyim.
gösterme gözyaşlarını düşmana,
selam olsun sana Ardanuç!
sık dişini Dersim!
yusada cellat yüzünü kanalla,
saldırır mevsimin kasırgası
kıpkızıl kanı,
görülüyor uzağımdakiler;
kımıldasın sıcağım yok gayrı,
gerisinde beyaz bulutlu
mavisii ile...

bilmezmiyim hiç,
duymazmıyım ben seni,
Mamak'taki dilsiz küfür,
Buca'daki kızıl çelik,
Selimiye'de sağır duvar,
Metris'deki çelik mide,
bugün açlık grevinde
bilmezmiyim hiç?

ne istedik ki sanki,
namusla, arla yaşamaktan başka,
ak saçlarıyla çıkarıldığın
mahkemeyi döşediler mayınlarla.

demez miyim hiç?
yıkılsın Erzurum!
kalmasın sana Ankara!
selam olsun sana Anadolu!
ne edip, ne yapıp,
açarak bir gün yolu
gelmez miyim sana hiç?
bilmezmiyim ben seni
sen ne güne büyüttün beni
sen ne güne büyüttün beni...

Muzaffer - Aachen

İzmir Askeri Cezaevinden bir devrimci arkadaşımız

SÖZÜMÜZ SÖZ

Ey benim halkım
Gül fidanım
Bağlı kaldım sana canımdan çok
Bağlı kaldık sözümüze
Kabullendik hücrede acı çekmeyi
Haksızlığın zincirini kabullendik
Adaletsizliğin duvarını
Demir parmaklıkları
Yalnızlığı
Ve açlığı
Kabullendik kurtulsun diye
Çarınla gerilen ay
Alınan hakların
Geri verilsin diye sana
Satılmayasın diye bir daha sen
Satın alınmayasın diye sen bir daha

Ve kalmasın diye
Kayıgın bir daha yelkensis
Ey halkım!
Gül fidanım
Bağlı kaldım sana canımdan çok
Sözümüz söz
Sözümüz erkek sözü...!



SON İKİ AYDA 3 ARKADAŞIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

**DEVİRİMCİ
İŞÇİ**

ZAFER MÜCTEBAOĞLU MAMAK'TA İŞKENCEYLE KATLEDİLDİ

Ankara'da 18 Ekim 1982 günü başlayan Devrimci Yol Davasında yargılanan Zafer Müctebaoglu işkence ile katledildi.

12 Eylül Faşist Darbesinden 2 ay sonra yakalanan Zafer Müctebaoglu, uzun süre DAL grubu tarafından sorguya çekildi. Daha sonra Mamak Askeri Cezaevine konulan arkadaşımız, buradan birkaç kez emniyete götürülerek ağır şekilde işkenceye maruz kaldı.

Son olarak Ankara davasının başlamasından bir süre önce 1.Şubeye götürülen Zafer, burada TEK, (Türkiye Elektrik Kurumu) memurlarına yönelik bir operasyon nedeniyle yeniden işkenceye alındı. Polis, Eylül 1982'de TEK'te yeni bir operasyon yaparak Devrimci Yol taraftarlarını gözaltına almıştı. TEK'de 12 Eylül'den önce mühendis olarak çalışan Zafer Müctebaoglu'nu bu operasyon nedeniyle tekrar emniyete götüren DAL grubu arkadaşımıza yeniden işkence yaptı. İşkencelere karşı onurlu bir şekilde direnen Zafer uğradığı ağır baskının, elektirik şokunun ve kum torbalanıyla dövülmesinin sonucu olarak 1. şubede fenalaştı. İşkenceler onu bu kez Mamak'a götürdüler. Zafer Müctebaoglu, Mamak'a getirilişinden sonra da cezaevi yönetiminin koşullara düzenlediği saldırı sırasında tekrar ağır şekilde dövüldü.

Ve Zafer 15 Ekim günü şehit oldu.

Faşist genareller çetesi ve onların uşakları arkadaşımızın ailesinin başvurularına rağmen otopside kaçındılar. Arkadaşımız askerlerin gözetimi altında toprağa verildi.

Zafer Müctebaoglu, Ankara Devrimci Yol davasında idamla yargılanıyordu.

ZAFER'İN ANISI VE MÜCADELESİ E-MEKÇİ HALKLARIMIZIN FAŞİZME KARŞI DİRENİŞİNDE YAŞATILACAK!
İŞKENCECİ ZALİMLERDEN HESAP -SORULACAK!

TURGAY ERBAY MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR YAŞAYACAK

Ankara Devrimci Yol Davasında idam talebiyle yargılanan Turgay Erbay, bildiği gibi faşist cuntta kuvvetleri tarafından bir evde açıkça katledildi.

Turgay Erbay, 18 Ekim 1982 tarihinde başlayan Ankara Devrimci Yol Davasının ikinci duruşması bittikten sonra tutuklu bulunduğu Haymana Cezaevine götürülürken jandarmaları etkisiz hale getirerek kaçmıştı. Turgay Erbay'ın kaçışından sonra polis özel timler oluşturarak operasyonlara girişti. Birkaç gün sonra gazetelere bizzat kendileri giderek haber yazdıran faşist polis şefleri, arkadaşımızın "kıstırıldığı evde tabancayla intihar ettiğini" açıkladılar.

Oysa, Turgay Erbay, İstanbul'da kalmakta olduğu evde kuşatılmış ve bu kuşatma sırasında elinde silahı son ana kadar saldırganlara karşı savaştı. Yiğit arkadaşımız Turgay, bu sırada aldığı yaralar sonucu hareket edemez hale geldi. Bu fırsattan yararlanan polis eve girdi ve arkadaşımızı beyninden vurarak katletti.

Ankara Devrimci Yol Davasında idam talebiyle yargılanan Turgay arkadaş, davaları ve inançları uğruna sonuna kadar mücadeleye kararlı olan devrimcilerin en küçük fırsatların bile nasıl değerlendirileceğini öğretti. Düşmana hiçbir zaman teslim olmamanın ne kadar büyük bir onur ve görev olduğunu kanıtladı. O, devrimcilerin azimli ve kararlı olmaları halinde mümkün olmayanı nasıl mümkün hale getirebileceklerini gösterdi.

Turgay'ın mücadele azmi ve kararlılığı ve halkına bağlılığı hepimize örnek olsun.

Daha yüzlerce şehidimiz gibi Turgay da kalbimize ve bilincimize gömüldü.

Anışı ve mücadelesi halklarımızın faşizme karşı direnişinde yaşatılacak.



Turgay Erbay



Vahap Atılgan



Zafer Müctebaoglu

DİYARBAKIR'DA ÇATIŞMA: DEVİRİMCİ YOL MİLİTANI VAHAP ATILGAN ŞEHİT OLDU

11 Ekim gecesi silahlı devrimci bir grupla faşist cuntta kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 3 polis, 1 asker ve 1 bekçi yaralandı.

Çatışmaya katılan 2 devrimci polis çemberini yararak kurtuldu. Polislin geniş çaplı bir operasyona giriştiği ancak sonuç alamadığı bildirildi.

Diyarbakır'da 11 Ekim 1982 gecesi silahlı devrimci bir grupla faşist cuntta kuvvetleri arasında çıkan bir çatışmada Devrimci Yol Militanı bir arkadaşımız Vahap Atılgan (Hüseyin) şehit oldu. Çatışmaya katılan gruptan 2 arkadaşımız çatışarak polis çemberini yarmayı başardılar. Sokak aralarında saatlerce süren çatışma sırasında, faşist cuntta kuvvetlerinden 3 polis, 1 inizat askeri ile 1 bekçi yaralandı. Yaralananların durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Çatışma sırasında başından aldığı kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Vahap Atılgan (Hüseyin) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Devrimci arkadaşımız Vahap Atılgan - (Hüseyin)'in Malatyalı olduğu ve 12 Eylül Faşist Darbesinden sonra Dersim yöresinde kırsal alandaki birlikler içinde yer aldığı ve Eylül 1982'de geçici olarak Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.

Çatışmadan sonra polislin geniş çaplı bir operasyona giriştiği fakat bir sonuç alamadığı bildiriliyor.

ÜÇ CAN DAHA... ÜÇ YİĞİT DAHA...

Turgay, Zafer, Vahap...
Bunlar son bir buçuk, iki ay içinde kalbimize gömdüğümüz üç yigit, üç can...

Üçü de azmin, kararlılığın ve direnişin sembolü...
Üçü de faşizme karşı devrimcilerin başeğmezliliğinin kanıtı...
Kendilerinden önce şehit düşen yüzlerce arkadaşımız gibi...

"Savaşın 1. Raundunu kazandık. Ama savaş bitmedi."
Bu sözler Faşist cuntta şefi Evren'e ait. Evren Anayasayı tanıma gezileri sırasında böyle diyor.

Aynı günlerde Diyarbakır'da meydana gelen ve arkadaşımız Vahap Atılgan'ın ölümü 3 polis 1 asker ve 1 bekçinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay, faşistlerin bundan sonraki raundları biraz zor kazanacağını gösteriyordu.

Cuntanın bütün propagandasına rağmen, özel operasyonlara ve psikolojik yıpratma kampanyalarına rağmen, devrimciler yokedilemiyor.

Ve devrimciler yaşadıkları olağanüstü zor koşullara rağmen düşmana teslim olmuyor, direnme azmi ve kararlılığıyla halkın davasına bağlılığın en anlamlı örneklerini sunuyorlardı.

Faşist cuntta ne yaparsa yapsın, direnme azmi bir türlü kırılmıyordu. Kırılmıyacaktı da!

Generallerin bu korkusu, Diyarbakır'daki çatışmanın gazetelere yazılmasını yasaklamalarından anlaşılıyordu. Kimbilir daha nice olay, çatışma ve direniş bu şekilde gizlendi?

12 Eylül'den bu yana yüzlerce devrimcinin dağlarda, kasabalarda, kentlerde meydana gelen çatışmalar ve direniş eylemleri sırasında şehit olduğu biliniyor. Sadece Devrimci Yol'dan 150'ye yakın devrimci şehit oldu.

Ve askeri faşist rejim 3. yılına girerken yine çatışmalar oluyor, yine direniş eylemleri duyuluyor. Bunlar belki iki yıl öncesi kadar yaygın ve etkili değil. Ama anlamlı.

Anlamlı, çünkü geleceği müjdeliyor. Çünkü çoğalacak. Çünkü generallerin bilinçli olarak yarattığı ölü sessizliği havasını yırtıyor.

Her şeyin, herkesin sustuğu şeklindeki iddiaları ve görüntüyü değiştiriyor.
Her şeyin faşist generallerin istediği doğrultuda olmadığını kanıtıyor.

Evet, hiçbir şey onların istediği gibi olmayacak.
İşte bunun kanıtı Turgay, Vahap ve Zafer

ÜÇ CAN...
ÜÇ YİĞİT...

VAHAP İÇİN DAĞDAKİ SİLAH ARKADAŞLARININ MEKTUBU

Diyarbakır'daki çatışma sırasında şehit olan Vahap Atılgan'la ilgili olarak dağdaki silah arkadaşlarımızdan bir mektup aldık. Mektubu aşağıda aynen sunuyoruz:

"Yiğit arkadaşımız Hüseyin'i (Vahap Atılgan, Dİ) 11 Ekim gecesi geçici bir görevle gittiği Diyarbakır'da düşmanla giriştiği çatışma sırasında kaybettik. O, 12 Eylül'den sonra saldırganlığı iyice artan düşmana ve soğuğa, açlığa karşı Direnişin birisiydi. En zor şartlarda 1 dilim ekmeği arkadaşları ile paylaşan, zorlukları küçümseyen, kısaca kırlarda direniş tutuşuran onlardan yüzlerden biri idi. Hüseyin Yoldaşın mücadelesi bize öğretiyor. O, ölümler bile düşmana teslim olmayacağını, son kurşuna kadar savaşılması ve direnilmesi gerektiğini öğretiyor bize.

1975 yılında Faşistler tarafından Ankara'da öldürülen Sükrü Bulut'un cenaze töreninde konuşmasında önderlerimizden biri, 'öyle günler gelecekti cenazelerimize tören yapmaya zaman bulamayacağız, şehitlerimizin üzerine basa basa yürüyeceğiz,' demişti.

Öyle günler geldi ki öyle günler, cenazelerimize ağıt yakamıyoruz. Şehitler abidesine döndük. Ülkemiz şehitlerimizden kocaman bir bahçe şimdi. Yüreğimiz de öyle.

Güneşli günler için, faşizmin koyu karanlığını yırtmak için şehitlerimizin üzerine basa basa yürüyoruz. Behçetler, Erkanlar, Sonerler ve daha yüzlercesini verdik toprağa. Ve eğer bugün onurumuzla hala ayakta isek, düşmanın tüm saldırılarına karşı yürüyor isek bu, onların, yüzlerin, şehitlerimizin sayesinde. Ve bu yürüyüş sürecek. Halklarımızın aydınlık yarınlarını boğmaya çalışan, namusuna ve sofrasındaki son dilim ekmeğine de göz koyan Şah artığı Nacoto generalleri hakettiklerini bulana kadar sürecek bu yürüyüş.

Hüseyin Yoldaş, selam sana. Bu selam düşmana karşı zindanlarda, dağlarda direnenlerin selamıdır. Açlığı, soğuğu, acıyı ve umudu seninle paylaşanların, senin intikamını almak için, güneşli güzel günler için ant içenlerin selamıdır.

Dağlardaki Silah Arkadaşları."